

## Medlemsmöte med friflygning den 1 december 2019

Så samlades vi en sista gång innan året går över till 2020. Vi var till en början bara 6 st men sedan droppade det in fler och tillslut var vi 12 personer och 8 fåglar. Filur störst och Moss och Nova minst.



Klara kom med Nemo. Han var sur, de hade sovit borta och Nemo tyckte inte det var ok. Alltså var han trött och inte alls på humör. Doppler å sin sida tyckte livet var härligt och retades friskt med honom. Bland annat var Nemos pellets jätteintressanta fast Doppler fick leta länge, innan han fann en pellets som dög att ätas.



Annars var Doppler och sparvarna (Moss och Nova) de som flög mest, som vanligt. Gojorna satt som klistrade på sina ägares axlar utom Goya som satt på Folkes. Filur var också ur humör och fick sitta kvarn transportburen ett tag. Sedan, när han kom ut, var han mer nojig och rädd för allting, än vanligt.



Steffis pappa, som var med som gäst, rörde sig fram och tillbaka bakom oss och till slut lugnade han ner sig. Efter det hade Filur och jag det jättemysigt.



Klara hade bjudit in en gäst, Jennie, som ville träffa jakos. Lite förvånad var hon allt att våra fåglar var så lugna. Men träffa jakos fick hon. Jeanette och Anders var också där med Jacko och Polly. De rörde sig inte alls utan halvsov och myste på sin mattes/husses axel.

Bettan var också där och gladde sig åt föreningens små favoriter, sparvarna. Vi pratade lite om diet, talförmåga och annat medan fåglarna halvsov. En stillsam tillställning var det, det märks att året är som mörkast.

Sedan önskade vi varandra god jul och gott nytt år, och skildes åt. Nya tider inför våren kommer inom kort.

Vi hörs nästa år, Maria