

Rapport från resan till Randers den 9-10 november 2019

Nu är vi med på vår andra resa med GBF. Tidigt upp på lördag morgon för att åka med Stena Line till Fredrikshamn och sen vidare till Randers med buss. Per var en skicklig chaufför och vi kom lugnt o



säkert till Randers. Efter incheckning på rummet, vilket hade högsta klass, bar det iväg till Randers Regnskog. Där fanns 3 avdelningar att titta på: Asien, Afrika samt Sydamerika. Mycket att se och man blev väldigt imponerad både av fåglar, fiskar, ödlor samt flygande hundar (fladdermöss).

Efter detta blev det siesta fram till kl. 5, då vi tog en tur i staden för att hitta ett gott matställe! Det blev stjerneskud samt lite goa hamburgare och såklart några goa kalla öl. Tillbaka till hotellet var det gott att komma i säng.



Bestämde att frukost skulle intas kl 7 nästa morgon för att senare åka till Randers fågelmarknad. Oj så mycket både folk och fåglar. Alla gick sin egen väg för att diskutera fågel och ev. göra affärer samt prata med gamla bekanta. Så nytt för oss! Väldigt roligt! Vi fick köpt lite leksaker samt skålar till buren hemma. Så mycket kunskap och intresse under ett tak. Bussen är lastad och alla burar o paket är instuvade. Nu har vi en båtresa kvar och vi får verkligen tacka för tålamod och att alla delat med sig av sin kunskap, tips och lite goa anekdoter. Många skratt blev det!



Vi som var med heter Per, Dan, Britt, Susanne (som för övrigt såg till att vi alla blev incheckade på hotellet med bravur) samt Daniel, Hans, Mohammad, Annika, Lennart, Janne och undertecknad Mariette.

Vid tangenterna

Mariette