

Kurs i fågelträning med Stephanie Edlund den 19 oktober



Vi var ett femtontal personer och sju gojor som träffades klockan nio på lördag morgon för att lära oss om att träna papegojor. Att träna dem betyder inte bara att lära dem konst. Mera viktigt är ju att lära dem grundträning för att underlätta kloklippning, veterinärbesök eller den vardagliga samvaron. Att lära dem konst är ju en bra mental träning, bara man gör det på rätt sätt.

Prio ett är att fågeln känner sig trygg och att man får gojan att vilja vara med, annars kan det kvitta. Viktigt att tänka på är att ett beteende inte kommer av sig själv

utan att något har triggat det: det gäller att se vad.

Vi fick först en genomgång av olika träningsmetoder och kroppsspråk. Kroppsspråket är viktigt för att avgöra vilket humör gojan är på: trygg, intresserad, irriterad eller blasé. Det är svårt att läsa av för det är små variationer i kroppshållning och fjäderställning. Dessutom är det personligt för fågeln.

Sedan gjorde Stephanie två sessioner med två fåglar, Filur och Gimli, en mörkröd ara. Filur fick träna grunderna på target och Gimli fick träna på att släppa saker.

Efter det var det lunch.



Sedan fick vi träna våra fåglar själva en stund. När fåglarna hade tröttnat på oss tittade vi på lite mer bilder och videor.

Efter det delade vi upp oss i två "lag". Det ena laget skulle träna det andra. Genom att ha klicker, belöning och smågrejor skulle vi få vår "fågel-person" att förstå vad hon/han skulle göra med smågrejorna, utan att prata. Det var faktiskt fantastiskt roligt. Jag fick träna Steffi. Utan att använda rösten men bara en klicker och belöning skulle jag guida henne till rätt slutresultat. Vi hade tre små plastgrejor. En var en liten grön groda och Steffis uppdrag var att vända på grodan. Steffi var snabb och kreativ. Stephanie sade sedan att det märks att Steffi lever med undulater, de är snabba och påhittiga. Efter en liten stund var saken klar och grodan vänd. Steffi fick "jackpot", vilket betyder massor med solrosfrön.

Någon gång under eftermiddagen tog vi en fika. Fikornas drottning (Rita) hade slagit sig lös så det fanns otroliga mängder att äta.

Till sist hade vi en frågestund där vi fick ta upp problem som finns.

Tack Stephanie, för en spännande, lärorik och rolig lördag.

Maria och Filur