



Rapport från friflygningen den 9 september 2018

Så var det dags för höstens första friflygning.

Vädret var regnigt och grått men inte kallt. Regnet, tillsammans med valdagen gjorde att det inte kom så många. Vi var tio personer och fyra fåglar.

Lena var där med Goya, förstås. Det brukar alltid höras när Goya kommer men idag var hon ganska tyst. I början. Sedan kom hon igång. Bettan kom och det var ett roligt återseende, för det var länge sedan vi sågs. Vår nymf Nisse kände tydligen igen Bettan och har, helt klart, saknat henne. Nisse tog alla chanser att sitta där hos henne.



Elona kom med en överraskning. Tyvärr har Taylor och Charley åkt hem till sin ägare; Elona var fodervärd. Så nu har Elona sina två sparvar - och Doppler. Doppler är världens sötaste och småbarns-busiga jak. Han har redan lärt sig vinka och Elona har gått en kurs med friflygning hos Virpi. Han var väldigt frimodig och inte alls särskilt blyg. Elona har tränat honom på nyheter för att han inte ska bli introvert.

Vi fick besök av fem gäster varav fyra stycken som funderar på att gå med som medlemmar. Nu är jag världens sämsta på namn men det var två unga par, undulatägare och nymfägare. Nicola, Stephanie, Kimmie (tror jag) och hennes pojkvän. Underbara och trevliga och riktigt roliga att prata med. Riktigt välkomna till oss! Vi ser fram emot att ni kan ta med er egna fåglar, även om Kimmie berättade att hennes nymf är väldigt blyg.

Som vanligt var Folke, jag och Filur med. Filur lika stillsam som vanligt men han flög lite, i alla fall. Så småningom var det dags att gå hem.

Det är bara två veckor till nästa gång som är den 23 september.

Väl mött då,

Maria

