



Rapport från friflygningen den 4 mars 2018

Vilken dag vi hade!

Lokalen var full av fåglar och folk. Där var amazonerna Filur (gulnackad), Goya (gulpannad), Maggie (blåpannad), Mimmi (gulkindad), Malta (blåpannad), Max (venezuela), Ebbe (blåpannad) och Bobbo (gulhuvad) – vilket liv de förde! Där var den lilla näpna sparvpapegojan Ludde, den blågula aran Ajax, och dvärgaran Sonny.



Även människor var det gott om. Förutom de "gamla vanliga", dvs. Maria, Bettan och Moa, Elizabeth och Sammie, Elona, Amanda och Lena så hade vi nöjet att få besök av några nya medlemmar och gäster: Isabella och Richard (som varit med några gånger tidigare) med mamma, Jennie och Anders, Susanne och Sara.

Eftersom vi var några nya passade vi på att presentera oss själva och våra fåglar för varandra, vilket var väldigt trevligt, och vi fick veta lite mer om hur våra respektive fågelliv ser ut.



Gojorna roade sig kungligt, och vi hade några små kärleksdramor. Max, en liten artig herre, uppvaktade Goya på ett mycket försiktigt sätt och rönte en viss framgång - vi fick se Goya göra ett försök att putsa Max fjädrar mellan fräsningarna, vilket var ett framsteg! Maggie var som vanligt ett riktigt yrväder och skulle knô sig in hos Goya, men se då gick Max emellan och jagade bort henne. Fast efter ett tag började Max att uppvakta Maggie istället, och ett tag verkade det som om alla amazoner uppvaktade varandra (förutom Filur då, som sin vana trogen satt och övervakade allt med stoiskt lugn från matte Marias axel). I slutänden föll Maggie för Ebbe, som inte var oäven.





GÖTEBORGS FÅGELFÖRENING - VÄSTSVERIGES FÅGELFÖRENING



Lilla Ludde for runt och försökte vara med i leken, och trodde nog att han var mycket större än han är. Ajax, som bara är åtta månader gammal, undrade nog vad det var för konstigt ställe matte Jennie och husse Anders tagit honom till,

men tog allt med jämnmod.

Dagens pajas var ändå dvärgaran Sonny som kom med matte Sara. Han visade sig vara en riktig liten mattjuv och hade egenheten att inte gilla saker av plast. Pang! Så åkte det i golvet. Flaskor, skålar och burkar flög om inte Sara lyckades fånga dem i luften (det märktes en viss vana ...).



Mimmi då? Jo hon flög upp till sitt favoritställe ovanför skåpen, där hon brukar vara när hon inte är hos Sammie.

Bobbo fick komma ut ett tag på slutet, och det verkade han uppskatta trots att han inte gärna flyger.

Ja, det var ett gäng trötta fåglar och fågelägare som åkte hem från dagens äventyr, och många sov säkert gott på natten.

Vid tangenterna

/Lena